

Το πανεπιστήμιο είναι ένας κυρίαρχος καπιταλιστικός θεσμός που εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Νομιμοποιεί κάθε θεσμοθετημένη ή μη εξουσία, θεμελιώνει ιεραρχικές σχέσεις και ρόλους, εκπαιδεύει για αποτελεσματικότητα, υπακοή και πειθαρχία, ενώ εδραιώνει την πατριαρχία, τον σεβασμό στο έθνος και προτάσσει τον ανταγωνισμό και την εθελοδοουλία. Παράλληλα είναι ο χώρος στον οποίο εναποθέτουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ένα κομμάτι το οποίο περιβάλλεται τόσο από αποστειρωμένες αίθουσες και αμφιθέατρα όσο και από την αδιαφορία και την απάθεια των ατόμων που κινούνται σ αυτό.

Έτσι για να ξεφύγουμε από την επιβεβλημένη κανονικότητα τους καταλάβαμε τις δύο αναξιοποίητες αίθουσες του ημι-οροφου οι οποίες θα στεγάζουν τις δίκες μας αξίες. Ελευθέρα και αντιιερχικά, δίχως αρχηγούς, ανταλληλαγματικές σχέσεις και εμπορεύματα. Η κατάληψη μας θα παρεμβαίνει εντός και εκτός του πανεπιστημίου πραγματοποιώντας ρήγματα στο κοινωνικό πεδίο, ώστε να αποτελεί αφετηρία όσων αναζητάνε ανάσες ελευθερίας σ αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον και επιθυμούν να αγωνιστούν ως την καταστροφή του.

Ενάντια στην αδιαφορία, την ανάθεση ευθυνών και την ελπίδα ότι όλα θα αλληλάξουν μαγικά, αντιτάσσουμε την αυτο-οργανωμένη συλλογική δράση, για να κάνουμε την άρνηση μας δημιουργία.

Η εξέγερση ενάντια στους χρόνους και στους χώρους της κυριαρχίας, είναι ταυτόχρονα μια υλική και ψυχολογική ανάγκη μας, είναι μια απτή συνθήκη δυνατότητας που διαρρηγνύει τις υλικές και άυλες περιφράξεις!

ΑΚΡΗΔΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

Αντιεξουσιαστική Κατάληψη Ρήξης για την Διάδοση της Ανομίας

